

Próspero Año Nuevo

Allereerst wensen wij iedereen een gezond, voorspoedig en gelukkig 2009 en hopen wij jullie als gast te mogen ontvangen in 2009!

2008, een korte terugblik en vooruit kijken naar 2009

In 2008 hebben we vele gasten ontvangen en, op basis van de enthousiaste reacties, hebben we er vertrouwen in dat we met de sfeer en het 'gevoel' van Cortijo del Inglés op de goede weg zijn.

Het jaar 2008 is qua verbouwingen relatief rustig geweest, wel is een aantal verbeteringen aangebracht. Een (te klein voor de moderne mens) bed is vervangen; er staan nu ladekasten op de kamers zodat de gasten hun kleding niet meer in hun koffer hoeven te laten. Ook hebben we nog wat aan de aankleding gedaan zoals Moorse lampen en spiegels op de kamers gehangen. De gemeenschappelijke woonkamer is geschilderd waardoor het nu veel lichter is en buiten bij de ingang hebben we prachtig bloeiende boompjes geplant.



De oogst van de amandelen is met dank aan Ivo, Aukje, Brand, Lia, Frank en Jan vrijwel volledig binnengehaald en er is weer het nodige gesnoeid. Dit zorgt ervoor dat de gezondheid van de amandelbomen (die enkele jaren niet waren geoogst) verder is verbeterd.

Deze maand wordt gestart met de eerste fase van de verbouwing van een voormalige stal en hooizolder tot een 4-persoonsappartement met woonkamer en open keuken, slaap- en badkamer en een terras met fantastisch uitzicht. Volgend jaar volgt de laatste fase, de vernieuwing van het dak.

In de periodes dat wij gasten hebben wordt er uiteraard niet verbouwd. Naar verwachting wordt in februari gestart met het asfalteren van het 'pad' naar de cortijo, zodat de bereikbaarheid met een huurauto ook bij extreme weersomstandigheden goed is.



La Contraviesa in de lente



De lenteperiode in de Contraviesa is zonder meer een heerlijke tijd: De Sierra Nevada is nog bedekt met sneeuw, in de zon kan het al rond de 25 graden zijn; de bergen van de Contraviesa staan vol met bloeiende kruiden, orchideeën en de wijnranken hebben hun eerste friscgroene blad. Het is dus prima te doen om 's morgens vroeg een stuk te wandelen in de Sierra of naar de ruïnes van het 12^e eeuwse Castillo Juliana te lopen en 's middags lekker te relaxen aan het strand of natuurlijk op de cortijo met een lekkere tapa. In mei is er in de omgeving een aantal speciale dagen: Dia de la Cruz (La Rabita, Murtas en Valor) en het concurso gastronomico in Sorvillan.

Het is ook een aanrader in deze periode de Generalife in Granada te bezoeken. De Generalife is een van de oudste bestaande Moorse tuinen. Het hoogtepunt is de Patio de la Acequia, een kanaal dat zich op het binnenhof van het paleis bevindt, en waar je een prachtig zicht hebt op Granada en het Alhambra.

Bodega Dominio Buenavista

Naast de in de vorige nieuwsbrief besproken bodega Barranco Oscuro van onze vriend Manuel Valenzuela, bevindt zich net voorbij Ugijar een prachtige bodega genaamd Bodega Dominio Buenavista. Deze prachtig gerenoveerde bodega maakt kwaliteitswijnen, die wat moderner van karakter zijn dan de traditionele wijnen uit

de streek. De twee witte wijnen van het huis zijn assemblages van Vijiriega met een klein beetje Chardonnay en een Chardonnay met Viognier. De witte wijnen rijpen slechts een korte periode (2 maanden) op Amerikaans eiken, zodat ze body hebben en toch voldoende fris blijven. Voor de rode wijnen gebruiken ze Tempranillo, Garnacha, Cabernet Sauvignon en Carbernet Franc; deze rijpen in totaal 12 maanden op Amerikaans en Frans eiken. De wijnen zijn wat lichter en toegankelijker dan de traditionele, zware wijnen (met veelal Jaen Negra als belangrijkste druif).



Manuel onze buurman is nauw betrokken geweest bij de aanleg van de wijngaarden; de stokken van de Tempranillo komen van de wijngaarden van zijn bodega. De wijnen van Dominio Buenavista hebben inmiddels in Spanje en de Verenigde Staten diverse prijzen gewonnen, waaronder een prestigieus jaarlijks wijnconcours in San Francisco. Verreweg het grootste deel van de wijnen van Dominio Buenavista wordt geëxporteerd naar de Verenigde Staten.

Ook de wijnen van bodega Dominio Buenavista staan natuurlijk bij ons op de kaart. Als je de bodega wilt bezichtigen, kunnen wij een afspraak regelen.

Chuletta con almendros y vino de Malaga

Op verzoek van een aantal 'adoptieouders' (de amandelen zijn onderweg) een recept met amandelen.

Vino de Malaga is een beetje een vergeten, maar kwalitatief hoogwaardige zoete wijn. Hij is in wijnspecialzaken nog wel te krijgen (wist u overigens dat Lodewijk de 14^e, de Zonnekoning, geen andere wijn wilde drinken dan Malaga wijn?). Eventueel kan de Vino de Malaga vervangen worden door een zoete (dulce) sherry.

Je hebt nodig voor 4 personen:

- ❖ 5-6 eetlepels olijfolie
- ❖ 4 biologische kalfs- of varkenskoteletten
- ❖ 100 g (geschaafde) amandelen
- ❖ 13/4 dl Malagawijn of een zoete sherry
- ❖ Zout

Verhit de olie in een koekenpan. Leg de koteletten erin en bak ze iedere zijde 2 minuten. Temper het vuur en bak ze nog eens 3-4 minuten per kant. Haal ze uit de pan, bestrooi ze met zout en houdt ze warm. Doe de amandelen in de pan en bak ze in een paar minuten al roerend goudbruin. Roer de wijn of sherry erdoor, schep de amandelen met de saus over het vlees en server direct. Heerlijk met een frisse salade en gebakken aardappeltjes met zoete uien.

Buen proveche !!

Praktische informatie

Wat zijn de prijzen ook alweer?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00.



Wil je 's avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 17,50 maken wij een overheerlijk (driegangen) menu del dia. Heb je meer zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.



Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd.

Op maandag wordt er niet gekookt; dan hebben wij een avond vrij, maar wij hebben voldoende suggesties voor leuke restaurants in de buurt.

Beschikbaarheid 2009

- ❖ Week 18, 19, 20 en 21 (30 april t/m 24 mei)
- ❖ Week 39, 40 en 41

Hoe er te komen

Je kunt naar Malaga of Almería vliegen. De goedkoopste vluchten zijn te vinden op:

- ❖ www.transavia.com
- ❖ www.air-berlin.com
- ❖ www.vueling.nl
- ❖ www.easyjet.nl (met een overstap op b.v. Londen Gatwick)

Een auto huren in Spanje is niet duur. Dit kan al vanaf € 16,00 per dag. Hieronder een aantal adressen:

- ❖ www.d-reizen.nl
- ❖ www.hispacar.com
- ❖ www.malagacarhire.es

De service van Malaga care hire is goed, ze staan bij de uitgang klaar om je naar je auto te brengen. Dus niet in een lange rij met de rest van de toeristen.

Adopteer een amandelboom

Delen van het land hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien. Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zakje amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in september helpen plukken.



Muchas gracias y Hasta luego!

Hellen en Caspar

