

Cortijo del Inglés in augustus en oktober

In augustus en oktober zijn wij weer een aantal weken in ons huis in Spanje. Heb je zin om heerlijk te ontspannen en te genieten van de natuur en de grote verscheidenheid aan vogels dan ben je van harte welkom. Ook als je wat actiever bent is er van alles te doen. Van wandelen, mountainbiken en paardrijden tot het beklimmen van de Mulhacén (3.482m) en natuurlijk in oktober kunnen we je hulp met oogsten goed gebruiken. Wil je naast de directe omgeving van Cádjar wat meer van de regio zien dan moet je minimaal twee weken uittrekken.

Almería

Zo'n 1,5 uur rijden van Cortijo del Inglés ligt de kustplaats Almería. Het oude centrum van deze havenstad is verrassend groen, erg sfeervol en gezellig. Het centrum zit vol met leuke tapasbarretjes en Moorse theehuizen (teterías) verscholen in knusse Moorse wijlkjes.



Een must om te bezoeken is de Mercado, de overdekte versmarkt. De Mercado heeft twee verdiepingen en is gebouwd in de negentiende eeuw. Je kunt er van alles krijgen: hammen in allerlei kwaliteiten, vele soorten lokale worsten, verse vis (zwaardvissen van 2 meter liggen uitgestald bij de visboer), vele soorten exotische groenten, fruit, kruiden, olijven en diverse lokale verse kazen. Het is heerlijk om de sfeer te proeven, lekker op de markt rond te struinen en daarna van een lunch te genieten op één van de nabijgelegen terrasjes met uiteraard dagverse producten van de markt.



Wat je ook niet mag overslaan is het Alcazaba: een imposant fort dat in de tiende eeuw door de Moren werd gebouwd. Het is een van de grootste Arabische vestigingen van Spanje met vele terrassen, patio's, fontein en de overblijfselen van de oude Arabische stad die gedeeltelijk in de vesting gelegen was. Naast de Moorse bouwstijlen staat er ook een kerk uit de katholieke periode gebouwd in de 'fusionstijl' Mudejar. Het Alcazaba van Almería is gebouwd op steile rotsen, deels gerenoveerd en indrukwekkend groot. Vanaf de diverse torens van het Alcazaba heb je prachtige uitzichten over de oude stad, de haven en de oostelijker gelegen 'kaap van de kat' Cabo da Gata. Almería is perfect om een dag of twee door te brengen.



Fiestas

In de week van 15 augustus is de jaarlijkse Expo (de regionale jaarmarkt) in Cádjar. Op het plein voor de kerk wordt een grote tent met barretjes neergezet en in de hoofdstraat zijn er allerlei kraampjes met lokale producten zoals: wijn, specerijen en kruiden, kaas, ham en aardewerk. Op het dorpsplein zijn tijdens de Expo iedere avond optredens te zien, van jazzmuziek tot flamenco. Het hele dorp leeft dan buiten en de Spaanse dames flaneren langs de terrasjes.



Begin oktober beginnen de oogstfeesten in de streek. In 'ons' dorp, waar naast de amandel ook veel wijndruiven worden verbouwd, is één van de hoogtepunten de Fuente del Vino: de dorpsfontein voor de kerk spuwt geen water maar wijn! Naar goed plaatselijke gebruik neem je een glaasje om de oogst te vieren en alvast de weergoden gunstig te stemmen voor de oogst van het volgende jaar. Daarnaast zijn er diverse optredens, is er een kermis en 's avonds vuurwerk.

La Contraviesa in de zomer



Ondanks dat overdag het kwik soms oploopt tot meer dan 30 graden is het qua temperatuur goed te doen in de Contraviesa. De cortijo ligt op een hoogte van 1.200 meter waardoor er meestal een aangenaam briesje waait. Het is dan in de middag goed toeven op ons schaduwrijke terras of bij een van de prachtig gelegen zwembaden in de buurt. In deze periode is het heerlijk om 's avonds op het terras te eten en lekker lang na te tafelen.

De nachten zijn vanwege de hoogte doorgaans koel, het is zelden warmer dan 20 graden. Vanwege de hoogte en de droge lucht kun je 's nachts genieten van een schitterende sterrenhemel en is de Melkweg makkelijk met het blote oog te zien.

Barranco Oscuro

Aan het begin van 'ons' pad ligt bodega Barranco Oscuro van Manuel Valenzuela. Manuel, geboren in Guadix, is een echte vakman. Hij heeft het vak van wijnmaker geleerd in Madrid, Barcelona en Parijs en maakt nu wijnen in de Contraviesa.

Bij Manuel moet ik altijd denken aan de film 'El Cabezota' oftewel de stijfkop omdat hij nu niet bepaald een type is die de makkelijkste weg heeft gekozen om wijnen te maken: flinke delen van de wijngaarden zijn zeer steil, zodat de pluk met de hand en het ploegen met muilezels gaat! Manuel heeft zeer uitgesproken ideeën over hoe wijn gemaakt moet worden en houdt van experimenteren met druivenrassen in de Contraviesa: hij heeft er zelfs Riesling staan!! Hij maakt een fantastische gastronomische witte wijn (Blancas Nobles), waarvoor hij maar liefst 7(!) druivensoorten gebruikt, waaronder vigiriega, riesling, viognier, moscatel morisco en vermentino. Alle druiven zijn apart van elkaar geogst, voor iedere soort wordt nauwkeurig het beste moment gekozen. Daarna worden de wijnen apart gevinifieerd. De neus van Manuel heeft de verdere opvoeding en de coupage (hoeveelheid van iedere wijn in het eindproduct) bepaald. Het resultaat is geweldig!! Een complexe, maar toch frisse wijn met een grote variëteit aan geuren en smaken.



Uiteraard staan de wijnen van Manuel bij ons op de kaart. Als je langskomt nemen we je graag mee naar Manuel om te proeven.

Praktische informatie

Beschikbaarheid 2008

- ❖ Week 32 en 33 (2 t/m 17 augustus)
- ❖ Week 40,41 en 42 (2 t/m 19 oktober)

Wat zijn de prijzen ook alweer?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00.

Wil je 's avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 17,50 maken wij een overheerlijk (driegangen) menu del dia. Heb je meer zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.

Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd.

Op maandag wordt er niet gekookt; dan hebben wij een avond vrij, maar wij hebben voldoende suggesties voor leuke restaurants in de buurt.



Amandelen plukken in oktober

In oktober is het oogsttijd. Wij zijn er van 2 t/m 19 oktober en kunnen jouw hulp dan goed gebruiken. Voor €12,50 per dag krijg je 3 maaltijden (exclusief drank) en uiteraard een bed. Naast het oogsten is er voldoende tijd om erop uit te gaan of lekker te luieren op het terras.



Hoe er te komen

Je kunt naar Malaga of Almería vliegen. De goedkoopste vluchten zijn te vinden op:

- ❖ www.transavia.com
- ❖ www.air-berlin.com
- ❖ www.vueling.nl
- ❖ www.easyjet.nl (met een overstap op b.v. Londen Gatwick)

Een auto huren in Spanje is niet duur. Dit kan al vanaf € 16,00 per dag. Hieronder een aantal adressen:

- ❖ www.d-reizen.nl
- ❖ www.hispacar.com
- ❖ www.malagacarhire.es

De service van Malaga care hire is goed, ze staan bij de uitgang klaar om je naar je auto te brengen. Dus niet in een lange rij met de rest van de toeristen.

Adopteer een amandelboom

Delen van het land hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien. Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zakje amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in oktober helpen plukken.



Muchas gracias y Hasta luego!
Hellen en Caspar

