

Een terugblik en vooruit kijken naar

Alweer 6 jaar en 13 nieuwsbrieven verder en in de loop van de tijd veel nieuwe lezers. Goed dus om, naast nieuwe ontwikkelingen, ook even terug te blikken.

Cortijo del Inglés



Na 2 jaar gezocht te hebben was op 9 februari 2007 de koop rond van onze Cortijo in Andalusië.

De cortijo ligt op de grens van de dorpjes Cádiar en Joriaratar. Het ligt in de Alpujarras op een bergrug genaamd de Sierra de la Contraviesa. Op Google Earth kun je de cortijo zien liggen (36 54.57 n, 3 8.8 w). Vanaf ons terras zien we 18 pueblos blancos liggen met op de achtergrond de besneeuwde toppen van de Sierra Nevada en de Mulhacén, de hoogste berg (3.482 m) van het Spaanse vaste land. De cortijo is ruim 650 jaar oud, is gebouwd in de traditionele alpujareño-bouwstijl en bestaat uit een privé-gedeelte en een gedeelte voor onze gasten.

We hebben in de afgelopen jaren veel verbouwd. Zo hebben we bijna overal nieuwe daken, we hebben een terras laten aanleggen en de garage is verbouwd, zodat daar op termijn de eetkamer voor de gasten kan worden gerealiseerd. Het laatste project is de bouw van een nieuwe Bodega. Daarnaast hebben we ook kleine verbeteringen aan de kamers aangebracht en nieuwe meubels voor de gastenkamers gekocht.



Las Alpujarras

Alpujarra is het Arabische woord voor weiden. Er wordt gezegd dat de lucht er nog even zuiver is als op de eerste scheppingsdag. De Alpujarras, een vallei met in het zuiden het kustgebergte de Sierra de la Contraviesa, vijftig km ten zuiden van Granada, biedt prachtige vergezichten op de Middellandse zee en op de besneeuwde bergtoppen van de Sierra Nevada. Na de verdrijving van de Moren uit de stad Granada, hebben zij nog geruime tijd in de Alpujarras gewoond. Dit is ook terug te vinden in de Moorse kookstijl.

Wat is er allemaal te doen?



Wandelen

De zuidhellingen van de Sierra Nevada zijn rijk aan water. Irrigatie van Moorse oorsprong zorgt ervoor dat je het hele jaar in een verrassend groen landschap wandelt. Vogels, vlinders, bloemen en planten zijn er in overvloed. Wijnstokken wisselen amandel- en vijgenbomen af. Ze geven elk jaargetijde zijn eigen charme.

Je kunt kiezen uit verschillende wandelingen die variëren van drie tot zes uur. Geoefende wandelaars zullen met plezier de confrontatie aangaan met de hoogste toppen van continentaal Spanje: de Mulhacén en de Veleta. Maar ook voor de minder geoefende (berg)wandelaar is dit stukje Andalusië een paradijs voor wandelingen en trektochten, dat je absoluut niet mag missen!

Tussen de meeste dorpjes lopen paden die door de 'moriscos' voor de handel of voor het vee gebruikt werden en nu in gebruik zijn als GR-wandelpad. Zo is de GR-7 volledig bewegwijzerd in de Alpujarras.

In de cortijo vind je veel wandelkaarten, zodat je van te voren een mooie wandeling kunt uitstippelen.

Granada

Op anderhalf uur rijden vanuit de cortijo bevindt zich Granada, op de noordoever van de Río Darro. Granada is gebouwd op drie heuvels: de Alhambra, de Albaicín en de Sacromonte.



Het Alhambra, rood fort in het Arabisch, is een van de grootstebezienswaardigheden van de stad. Het is een gigantische vesting, 720 meter lang en 220 meter breed. Binnen de vestingsmuren bevindt zich een wereld van islamitische en christelijke paleizen, geurende tuinen met wandelpaden, een middeleeuwse burcht, baden, musea, een kerk en zelfs een hotel. Blijf een nachtje slapen in Granada en geniet van het uitgaansleven met de vele flamencoshows en de tapasbarretjes.



Playa

In de loop van de jaren hebben wij en onze gasten verschillende stranden ontdekt die de moeite waard zijn. Heb je zin in een strand met 'om de hoek' een restaurant voor een tapaatje en een wijntje of kies je voor een afgelegen baai omringd door kliffen, het kan allemaal.

Bodegas y Viñedos Laujar

In het voorjaar van 2012 hebben we met enkele gasten een aantal kwalitatief goede nieuwe bodega's bezocht. In de vorige nieuwsbrief hebben we verteld over Bodega La Vieja. In deze nieuwsbrief een korte introductie over Bodegas y Viñedos Laujar.

De bodega ligt tussen de Sierra Nevada en de Sierra de Gádor, 3 kwartier rijden richting Almería vanaf Cortijo del Inglés. Deze bodega wordt gerund door de 3^e generatie van de Bosquet-familie. Het is een kleine bodega met 20 hectare grond en ze verbouwen Syrah, Tempranillo, Cabernet Franc, Macabeo, Merlot, Chardonnay en Petit Verdot.

Naast de kwalitatief goede lokale bordeaux-variant (Barrica met Cabernet Franc, Merlot, Syrah en Tempranillo) zijn met name de witte Macabeo en de rosé Petit Verdot bijzondere wijnen voor deze warme streek; de Macabeo is zeer fris, met basismaken van watermeloen en honingmeloen en een minerale ondertoon. De wijn moet jong gedronken worden. De Petit Verdot rosé is eveneens heel fris, licht zoetig, kersen en moet gekoeld gedronken worden. Prima wijnen voor als het warm is!

De wijnen zijn uiteraard te proeven op Cortijo del Inglés.

Praktische informatie

Beschikbaarheid 2013

❖ Week 17 t/m 19 (21 april t/m 11 mei)



Wat zijn de prijzen?

Per tweepersoonskamer per nacht (incl. ontbijt) € 50,00. Alle kamers hebben een eigen badkamer.

Wil je 's avonds genieten van onze kookkunsten? Voor € 19,50 maken wij een overheerlijk (driegangen) menu del día. Heb je meer zin in een kleinere maaltijd: ook dat kan, evenals een vegetarische maaltijd. Daarnaast staan er regelmatig heerlijke tapas op het menu.



Wij maken zoveel mogelijk gebruik van biologische producten uit de streek. Ook onze huiswijnen worden door lokale boeren geproduceerd.

Op maandag wordt er niet gekookt; dan hebben wij een avond vrij, maar wij hebben voldoende suggesties voor leuke restaurants in de buurt.

Hoe er te komen?

Je kunt naar Malaga of Almería vliegen. De goedkoopste vluchten zijn te vinden op:

- ❖ www.transavia.com
- ❖ www.air-berlin.com
- ❖ www.vueling.nl
- ❖ www.ryanair.com
- ❖ www.tix.nl

Een auto huren in Spanje is niet duur. Dit kan al vanaf € 16,00 per dag. Hieronder een aantal adressen:

- ❖ www.d-reizen.nl
- ❖ www.hispacar.com
- ❖ www.malagacarhire.es

De service van Malaga care hire is goed, ze staan bij de uitgang klaar om je naar je auto te brengen. Dus niet in een lange rij met de rest van de toeristen.



Adopteer een amandelboom

Delen van het land hebben nogal wat achterstallig onderhoud. Wij zijn hard bezig het land weer in zijn oude glorie te herstellen. Dit doen wij door dode bomen te rooien en te vervangen, te ploegen en de bomen te snoeien. Als je ons daarbij wilt helpen kun je voor € 10,00 per jaar een amandelboom adopteren. Wil je een naambordje op je boom dan kost dat eenmalig € 25,00 (naambordje + eerste jaar) en vervolgens € 10,00 per jaar. Uiteraard krijg je jaarlijks een zakje amandelen van je 'eigen' boom in een leuke cadeauverpakking. Wil je ons op een andere manier helpen, kom dan in september helpen plukken.



Muchas gracias y Hasta luego!
Hellen en Caspar

